



KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

p/a Lucas Hendrickx
R. Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht
www.ksazwijndrecht.be
info@ksazwijndrecht.be
Tel: +32 473 39 88 26
rek. BE10 7510 0320 7104

🐼 🏠 Dag knaapjes

Bereid je voor, want ook dit jaar trekken we er weer op uit voor een episch weekendje. Maar vergis je niet, dit is geen gewoon weekend. Dit is een kungfu-patsers avontuur van het hoogste niveau. Master Shifu zou trots zijn, Po zou jaloers zijn, en jullie benen? Die gaan lijden ... Op de meest legendarische manier ooit.

Dit jaar testen we jullie kracht, doorzettingsvermogen én stijl: we gaan met de fiets op weekend. Ja, je leest het goed. Omdat jullie nog moeten bewijzen of jullie wel echte patsers zijn, gaan we niet met de Lamborghini of Ferrari, maar gewoon met de fiets waar je met jouw ultieme patsers-conditie kan flexen. Zoals echte kungfu-patsers moet je alles zelf dragen 🙌. Alles wat je nodig hebt om een weekend te overleven gaat mee op de fiets. Alleen je matje of veldbed vervoeren we met onze patsermobiel. We vragen daarom vriendelijk om, indien mogelijk, een matje mee te nemen. Dat bespaart ons heel wat plek! Daarnaast raden we aan om zo veel mogelijk je gerief op je fiets te dragen, via bijvoorbeeld fietstassen.

Wanneer? Van vrijdag 6 maart t.e.m. zondag 8 maart.

Hoe laat? We spreken vrijdag om **18u30** af aan de KSA-lokalen. Zondag zullen we tegen 14u terug op KSA aankomen. Er is geen avondeten meer voorzien voor vrijdag.

Waar? Scouts Sint-Johannes, Tybaartstraat 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

Prijs: € 30 online te betalen via Ravot (6 euro voor mensen met een kansentariet)

Inschrijven: Inschrijvingen gebeuren via Ravot. Als je inlogt op Ravot, ga je het weekendje in het tabblad "activiteiten" zien staan, klik erop en schrijf je zo makkelijk in. Deadline is 27 februari.

Contact leiding:

Je kan ons altijd contacteren via mail op knappen@ksazwijndrecht.be. Bij problemen tijdens het weekend zelf of bij het vertrek op vrijdagavond, kan je iemand van de leidingsploeg bereiken via onderstaande telefoonnummers.

Maarten Dedecker: +32 468 48 26 25

Kaat Goevaerts: +32 493 30 15 54

Wat meenemen?

- Slaapzak, iets om op te slapen (matje, veldbed ...), pyjama, knuffel
- Onderbroeken, sokken
- Broeken, truien, T-shirts
- (Waterdichte) schoenen, regenjas
- KSA-hemd en das
- Toilettzak (kam, tandenborstel, tandpasta ...)
- Zaklamp
- Gamel, bestek, handdoek, beker
- Met een beetje geluk wat zonnecrème
- **Fiets die volledig in orde is: fietsbel, lichten, banden ...**
- **Fietshelm en fluohesje**



And always remember: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.